



Culinaire avondwandeling voor mannen en ruiters

Zaterdag 8 juli 2017

Ook dit jaar zijn we er terug met onze prachtige avondwandeling, waarbij wij de innerlijke mens meermaals verwennen!

Deze culinaire avondwandeling gaat voor zo'n 25km langs onverharde idyllische wegen, prachtige landschappen en onderweg is er een stop in een sprookjesachtig kader aan het kasteel van Ryckvelde. Daar wordt je verwend met onze allom bekende mosselen, voor de niet-mosseleeters hebben wij een lekker alternatief, drank à volenté. Wie terugkomt van de wandeling en voor onze All-in formule heeft gekozen kan nog genieten van een apertief met hapje, nl verse sprotjes op de BBQ met een glaasje bubbels. Daarna kan je nog genieten van een heerlijk eerlijke BBQ met cruditeiten en om af te sluiten nog een ijsje.

Startplaats: Praatstraat 1, 8730 Oedelem

Wanneer? Tussen 16u en 17.30u

Kostprijs: Stops (verplicht): €10 Volw - €5 kind (<12j)

All-in: € 21 volw - Kind €12 (<12j)

Eten: €14 volw – kind: €7 (<12j)

Inschrijven is **verplicht** en kan bij Liselotte Rolly op 0485/ 11 18 08 na 18u en dit voor donderdag 6 juli 2017



Met medewerking van Schipdonkmenners vzw en in samenwerking met ANB en Stad Brugge
N.B. Iedere deelnemer dient verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid

