



## Culinaire avondwandeling voor mannen en ruiters

**Zaterdag 7 juli 2018**

Ook dit jaar zijn we er terug met onze prachtige avondwandeling, waarbij wij de innerlijke mens meermaals verwennen!

Deze culinaire avondwandeling gaat voor zo'n 25 km langs onverharde idyllische wegen, prachtige landschappen en onderweg is er een stop in een sprookjesachtig kader aan het kasteel van Ryckvelde. Daar wordt je verwend met onze allom bekende mosselen, voor de niet-mosseleeters hebben wij een lekker alternatief, drank zoveel je wil. Wie terugkomt van de wandeling kan nog genieten van een apertief (glaasje bubbels) met hapje. De mensen die voor onze All-in formule hebben gekozen kunnen daarna genieten van een heerlijk eerlijke BBQ met cruditeiten en om af te sluiten nog een ijsje.

De niet-mosseleeters moeten dit zeker melden bij de inschrijving!

**Startplaats:** Praatstraat 1, 8730 Oedelem

**Wanneer?** Tussen 16u en 17.30u

**Kostprijs:** Stops (verplicht): € 10 Volw - € 6 kind (<12j)

All-in: € 22 volw - Kind € 12 (<12j)

Eten: € 14 volw – kind: € 7 (<12j)

**Inschrijven** is **verplicht** en kan bij Liselotte Rolly op 0485/ 11 18 08 na 18u en dit voor donderdag 5 juli 2018

